

TONO TAM TAM

JAARGANG 3 - NR.1

JANUARI 2004, UITGAVE 57

STAMLOKAAL

Zoals velen van jullie al wel gemerkt zullen hebben aan al het stof in de gang, zijn we al weer even bezig met de verbouwing van het stamlokaal. En als coördinator van de verbouwing wil ik iedereen daarom ook een kleine update geven.

Een aantal weken geleden heeft de firma Van de Water B.V. haar werkzaamheden afgerond. Zij hebben onder andere de wanden geplaatst, het raam vervangen en de toegangsdeur naar het staflokaal gemaakt. Ook is in samenwerking met hen de zoldervloer erin gelegd.

Hierna waren natuurlijk ons klusteam en de stamleden zelf de beurt om onze kunsten verder te gaan vertonen. En met succes! De wanden zijn inmiddels voorzien van een laag structuurverf, een deel van de electra is al aangelegd en ook het verven van de deuren, het kozijn en de verwarming is bijna klaar. Op het moment van het schrijven van dit stuk zijn we hard bezig met tegelen en het plaatsen en aansluiten van de verwarming.

Al met al is er dus al een hoop gedaan, maar ... we zijn er nog niet. Er moet nog druk geverfd worden. Ook moeten alle stopcontacten en verlichting nog worden aangesloten en moet de trap naar de zolder nog worden geplaatst. Als laatste zal er dan nog een bar worden gemetseld en de vloer worden gelegd. Dus: we hebben nog een hoop te doen!!

Als je een keertje nieuwsgierig bent naar hoe het lokaal eruit ziet, schroom dan niet om even een blik naar binnen te werpen.

Als laatste wil ik vanaf deze plaats, ondanks dat we nog niet klaar zijn, het klusteam bestaande uit Jan van Boxtel, Willem Rijdsdijk, Dolfijn, Wilco Hoeflak, Maarten van Heest, Teun Smits en Schorre Wolf, alvast hartelijk bedanken voor hun inzet. Zonder jullie inzet hadden we deze klus niet zo goed voor elkaar kunnen krijgen als dat we nu hebben gedaan.

EXPLORER NIEUWS

Van vrijdag 9 t/m zondag 11 januari is er weer het jaarlijks terugkerende nieuwjaarsweekend. Dit weekend wordt georganiseerd door de begeleiding en is bedoeld om de overvliegers van de laatste keer overvliegen een weekend lang samen met de oudere Explo's een tocht te laten lopen en om een leuk weekend te beleven. Denk bij een tocht niet aan 20 km. Nee, onze Explo's lopen er minimaal 50. En met plezier, zo lang ze maar met de hele afdeling lopen. Het is voor de "nieuwe" Explo's soms wel even wennen, maar dat is er na een uurtje of twee wel vanaf en dan doen ze net zo gek als de rest.

Ook dit jaar is er weer gekozen voor een bestemming ver buiten de deur.

Waar? Dat leest u in het vervolg op dit stukje in de volgende Tamtam. Wat we nog wel kwijt willen is dat onze Explo's zelf uit moeten zoeken hoe ze op de plaats van bestemming moeten komen. Ze krijgen namelijk pas bij vertrek te horen waar ze heen moeten. Op de plaats van bestemming is dan de begeleiding al aanwezig. 's Avonds is er tijd voor een hapje en een drankje en de volgende dag is er een dropping. Deze zal tussen de 50 en 70 km vanaf het groepshuis waar we dan zitten beginnen. Niet voor watjes, dus.

In de volgende Tamtam vertellen we hoe alles is afgelopen.

21E WERELD JAMBOREE 2007

In 1907 is het eerste Scoutskamp ooit gehouden op Brownsea Island in Engeland. Dit wordt beschouwd als het begin van Scouting over de hele wereld. Dat betekent dat over drie jaar Scouting haar eeuwfeest viert. Om deze reden zal de Wereld Jamboree van 2007 gehouden worden op de plek waar het allemaal begon: in Groot Brittannië. Ben je in 2007 tussen de 14 en 17 jaar oud, dan zou je deel kunnen nemen aan een unieke gebeurtenis: de 21e Wereld Jamboree: het eeuwfeest.

Er worden zo'n 40.000 deelnem(st)ers verwacht uit 132 landen. Van 1 tot 10 augustus kun je deelnemen aan een programma vol met uitda-

gende activiteiten zoals duiken, raften en bergbeklimmen, gemeenschapsactiviteiten zoals opbouwwerk, discussies en multiculturele uitwisseling of culturele activiteiten zoals een bezoek aan Londen, internationale kampvuuravonden of een Britse ontdekkingstocht. Je verblijft, samen met 2.000 andere Scouts uit allerlei landen, op één van de 20 subkampen op het 40 hectare grote terrein in Essex, op een uur afstand van Londen. Inschrijven doe je zelf via Scouting Nederland. Daar word je ingedeeld in een van de Nederlandse troepen van zo'n 30 kinderen en 4 stafleden uit heel Nederland. Met deze groep doe je ook de voorbereidingen, zodat je elkaar kent voor je vertrekt. Houd voor de inschrijvingen het Scouting Magazine of de Flitz in de gaten. Reken wel op een behoorlijke deelnemersbijdrage, die je voornamelijk zelf zult moeten verdienen. Ben je al enthousiast geworden? Kijk dan snel even op www.scouting2007.org. En oh ja, om je Engels vast een beetje te oefenen: het thema is "One World, One Promise".

KADEROVERLEG K/W'S

Om de maand houdt de Glimwormpjeskring een kaderoverleg. Met alle hoofdkabouters, -welpen en assistenten overleggen we over het reilen en zeilen van de Kring en de rol van het kader hierin. Eigenlijk is dit om de maand, maar de laatste maanden is het er een beetje bij ingeschoten. Soms waren alle kinderen het vergeten of was er slechts een heel klein groepje.

In het nieuwe jaar willen we er toch weer opnieuw mee beginnen. Het eerste kaderoverleg is op 24 januari. We verwachten alle hoofdkabouters en -welpen en assistenten en maken het ook nog een beetje gezellig. Houd er rekening mee dat we verwachten tot 13:00 uur bezig te zijn. Tot ziens op 24 januari!

NIEUWE STAFLEDEN

Regelmatige lezers van deze nieuwsbrief hebben op deze plek al vaak een oproep kunnen lezen voor nieuwe stafleden, voor mensen die de Stichting willen komen versterken of voor helpende handen voor een verbouwing. Er zijn nog steeds vacatures, met name binnen het Stichtingsbestuur, maar de laatste paar maanden hebben we ook wat nieuwe gezichten binnen het stafteam mogen begroeten. Bij de Bevers draait sinds de

zomervakantie Pirouette (L. Den Brabander) mee en bij de Kabouters en Welpen is Jocht (N. Brand) het stafteam komen versterken. Deze laatste is voor velen een oude bekende, want zij ging al jaren met de Glimwormpjeskring mee op kamp en sommige (oud-)Bevers kennen haar misschien nog wel als Lappezak. Ook bij de Scouts gaat er wat beweging in de staf komen. Vanaf begin januari komen daar twee mensen kijken die mogelijk geïnteresseerd zijn om Scoutsleiding te worden.

BRIEF VAN SINT NICOLAAS

Beste Tono-kinderen,

Even een berichtje uit Spanje. Mijn Pieten en ik vonden het heel gezellig om met jullie mijn verjaardag te vieren. Tijdens mijn bezoek heb ik gezien dat jullie allemaal erg gegroeid zijn en ik zag dat sommige kinderen een andere kleur uniform hadden gekregen.

Jullie hebben heel mooi voor me gezongen en er voor mij een mooi feest van gemaakt.

In de week nadat ik bij jullie op de groep ben geweest heb ik het vreselijk druk gehad met het bezoeken van vele kinderen, maar nu zitten de Pieten en ik weer moe maar voldaan in Spanje. Wees allemaal lief dit jaar, dan zie ik jullie in december weer.

Groeten van Sint Nicolaas

ACTIVITEITEN KALENDER

9 t/m 11 jan	Nieuwjaarsweekend Explorers
10 jan	Vendelraad Scouts kader
17 jan	Groepsraad
24 jan	Kringraad K/W-kader
24 jan	Vrijwilligersavond
7 feb	Vendelraad Scouts kader

VERJAARDAGSKALENDER

1	Charlotte Lina(10)	Kabouter
6	Sander Sinan (7)	Bever
7	Manta (34)	Staf
8	Miegel (18)	Staf
24	Dafsy Bouari (10)	Kabouter
26	Chantal Meurer (17)	Explorer
31	Marja van Heest (49)	...	Groepsbestuur